



Boodschap uit het licht

'Alles komt goed'

Een aantal jaren al communiceert Bonnie Bessem met haar vader die reeds 'thuis' is en met de 'broeder- en zusterschap van het licht'. Ze vraagt over het geboortekanaal waar we ons als mensheid in bevinden. Waar gaat het toch naartoe? "Houd vol en vertrouw."



TEKST: BONNIE BESSEM

"Ja lieve Bon, jullie zitten in het midden van het geboortekanaal waarbij je soms in een staat van moedeloos- en machteloosheid kan komen, omdat je denk dat er geen eind aan komt. Het is donker en de vrijheid en de ruimte die je eerder had, zijn er niet meer. Het voelt als een strak korset om je heen, waarbij je bijna geen lucht krijgt. Jullie komen uit het donker en denken dat dat nog veiliger is dan door deze tunnel heen naar het licht. Want dat is wat er gebeurt. Dat wat veilig leek, duwt je uit de baarmoeder om in je eigen licht te gaan staan. En ook al lijkt het eng en vallen financiële, lichamelijke en emotionele zekerheden om je heen weg, je krijgt ervoor een zekerheid terug die groter is dan die van deze aarde. Dat komt omdat jullie ook niet van deze aarde zijn. Je krijgt de zekerheid terug van je eigen licht, van het besef van je eigen essentie en je krijgt een eeuwige zekerheid terug van bestaan. Hierdoor zal je ervaren dat de wereld van angst gaat veranderen in de wereld in liefde. En niets kan het nu meer stoppen, ook de angst niet."

Dus met andere woorden: houd vol en vertrouw, ook al weet je niet wat er aan het einde van het geboortekanaal zichtbaar wordt. Houd elkaar vast, aangezien jullie samen hierin zitten, nota bene de hele wereld en al haar wezens. Zo staan alle wezens van de aarde onder invloed van de planeten. Zoals Jezus werd geboren, zo zullen jullie worden geboren. Allen, niet één Messias, maar allen. Aan de vrouwen willen we vragen om zachtheid aan te brengen in het geboortekanaal. Uit jullie zal een nieuwe wereld worden geboren. Aan de mannen willen we vragen om zachtheid te brengen in het geboortekanaal. Overgave is het woord. Als iets geboren mag worden, dan houdt niets het meer tegen.

Heel praktisch: de mensheid is in staat zichzelf en de ander te helpen, daar hebben jullie niet een regering voor nodig. Ben je in staat hulp te bieden, financieel, emotioneel, een luisterend oor? Wat houdt je tegen? Wachten op instituten die nog in angst en tekort leven is geen nieuwe wereld creëren. Vanuit je hart voelen wat jij te bieden hebt, wél. En soms ben jij degene die wat ondersteuning nodig heeft. Wees niet bang het te vragen aan de ander en vooral aan het universum. Leer de kracht van manifestatie kennen; vraag om hulp, creëer het beeld en breng het met liefde en dankbaarheid het universum in. Het zal op diezelfde wijze reageren. Altijd. En vergeet niet dat we er voor je zijn. We zien de uitdaging van jullie geboortekanaal en we kunnen je met liefde verzekeren: alles komt goed.”

Ik vond dit een prachtige boodschap. Het is zo'n interessante en voor veel mensen ook uitdagende tijd. Ik weet dat we met z'n allen in het geboortekanaal zitten en ik merk dat in de afgelopen maanden pijnpunten worden aangeraakt die ik ken uit mijn jeugd, maar ook vanuit eerdere staten hier op aarde. Ik denk dat een aantal van jullie dit wel zullen herkennen. Er zijn bepaalde energieën in de mens en in de lucht die gaan tegenwerken wanneer je je licht nog meer laat schijnen en je werkelijk gaat doen waarvoor je hier naar de aarde bent gekomen. Ik ben altijd wat voorzichtig geweest, want ik weet uit ervaring wat het met anderen kan doen. Vaak niet bewust, maar gevoelens van jaloezie of mij kleiner willen maken... ik heb het vaak in mijn leven gevoeld. De uitdrukking 'Je kop boven het maaiveld uitsteken' bestaat niet voor niets. Hier een gedichtje van me. •



Bonnie Bessem is psychologe, medium, spiritueel leraar en schrijfster van meerdere boeken. In 2014 stond ze aan de wieg van 'Het LevensCollege', een holistisch opleidingsinstituut voor bewustzijn en levenswijsheid. Bonnie: "Als psychologe geloof ik dat er niets mis is met ons. We zijn gewoon vergeten wie we werkelijk zijn. Daarom geef ik geen therapie, maar training. Ik geloof dat we tot zó veel meer in staat zijn als mens en dat we nog maar weinig gebruikmaken van ons potentieel." Meerdere boodschappen vanuit de ongeziene wereld kun je bijvoorbeeld vinden in haar boek *Hemeltaal*.

WWW.BONNIEBESSEM.COM & WWW.HETLEVENSCOLLEGE.COM

