

Bonnie ontvangt boodschappen van overleden vader

‘Liefde is de brug’

Bijna zijn hele leven lang is Dick Bessem bezig met het zoeken naar de waarheid omtrent leven na de dood. Als hij zelf in 2015 plots overlijdt, duurt het dan ook niet lang voordat hij van zich laat horen via zijn dochter Bonnie. De boodschappen die hij via haar doorgeeft, zijn inmiddels gebundeld in het boek *Hemeltaal*. Bonnie: “Veel lezers blijken door deze boodschappen ook hun eigen dierbaren in de ongeziene wereld beter te gaan voelen.”



Dick Bessem samen met Bonnie (geheel links) en zijn vrouw tijdens de uitreiking van de ParaVisie Award aan dochter Willemijn (rechts)

‘Dat is eigenlijk de eerste stap in de ongeziene wereld: zien wat de bedoeling was’

Tekst: Bonnie Bessem

Ruim twintig jaar geleden heeft mijn vader de Stichting *Oahspe* opgezet met als doel de communicatie met de ongeziene wereld voor iedereen mogelijk te maken. De filosofie van de Stichting is: *There is a God in every soul*. De spiritueel gerichte mens is ervan overtuigd dat elke individuele ziel een avontuurlijke reis door de eeuwigheid maakt, op zoek naar de ervaring van de volmaakte eenheid met de alles omvattende liefdevolle bron van energie (de schepper, God, Allah et cetera). Op 28 juli 2015 overlijdt mijn vader plotseling en tot mijn verbazing ‘hoor’ ik hem twee dagen na zijn overlijden alweer tegen me praten. Hij vertelt me: “Zo, je hebt nu twintig jaar geoefend, nu gaan we beginnen.” Ik was verbaasd over zijn helderheid. We hadden van tevoren niets afgesproken, maar toen ik hem hoorde dacht ik: ‘Natuurlijk, dit is de bedoeling. Wat stom dat ik daar niet eerder aan heb gedacht...’ Hij die altijd bezig was met het zoeken naar waarheid en naar het leven na de dood, was nu in de gelegenheid het mij uitgebreid te kunnen vertellen!

Schrijven & delen

Toen de boodschappen van mijn vader bij mij begonnen door te komen, ben ik ze direct via social media gaan delen. Aanvankelijk was ik huiverig voor de reacties die hierop zouden komen. Voor veel mensen lijkt het vreemd om zo snel na het overlijden van je vader zijn boodschappen door te gaan geven. Ik voelde door het contact echter een heel ander soort rouw. Ik voelde wel het missen van zijn fysieke aanwezigheid, maar wat ik ervoor terug kreeg - de aanwezigheid van zijn ziel - was zoveel intenser en mooier! Gelukkig waren de reacties hartverwarmend. Mijn vader gaf duidelijk aan dat ik moest blijven schrijven en delen, ook als de reacties minder positief zouden zijn. De informatie die hij had te delen, móest onze wereld in. Later begreep ik door de hoeveelheid reacties, dat veel lezers door deze boodschappen ook hun eigen dierbaren in de ongeziene wereld beter gingen voelen. En dat is precies de bedoeling van dit boek. Door de hoge frequentie ervan ervaren lezers dat ook bij hen de sluiers tussen de twee werelden verdwijnen. Geweldig

toch? Regelmatig wordt gevraagd hoe ik weet dat het echt is en dat ik het niet allemaal bij elkaar fantaseer. De beste maatstaf buiten mij, is mijn uitgever. Hij vertelde hoe hij de doorgegeven boodschappen nauwelijks hoefde te redigeren, terwijl mijn eigen teksten, zoals altijd, veel verbeteringen verlangden. Hij vertelde dat het bijna onmogelijk is om dit consistent gedurende het schrijven van zo’n dik boek vol te houden. Ook mijn moeder, die in het begin sceptisch was en vanuit haar eigen rouwproces moeite had met de boodschappen, vertelde hoe zij *Hemeltaal* als een ‘hartopener’ ervaart. Zij herkende in de boodschappen ook direct de manier van spreken van mijn vader. Het beste bewijs is dat *Hemeltaal* resoneert met je hart. En je hart weet wat waarheid is...

De overgang

In het boek vertelt mijn vader over de overgang en hoe de ongeziene wereld eruit ziet. De eerste laag waar hij naartoe ging, noemen ze ook wel ‘Zomerland’. Het lijkt veel op de aarde. Hij gaf aan dat de overgang bij hem heel gemakkelijk ging, omdat hij er al jaren mee bezig was geweest en het had onderzocht. Hij had altijd al een groot vertrouwen in de Schepper. Toen hij zijn middagslaapje ging doen, merkte hij plotseling dat hij ‘eruit stapte’, uit zijn lichaam. Vervolgens ging hij naar de keuken, waar hij mijn moeder zag staan. Hij wilde nog iets zeggen, maar werd direct de tuin in getrokken waar hij werd opgehaald. Hij kwam daarna snel in een grote, lichte ruimte, waar hij vele dierbaren herkende. Het voelde voor hem als een bad van liefde om daar met elkaar te zijn! Het werd hem snel duidelijk wat de bedoeling was geweest van zijn aanwezigheid op aarde en hoe hij heeft mogen meehelpen aan het grotere plan. In de dimensie >

‘Voel je je alleen op aarde? Dat is je denken, want je bent nooit alleen’

waar hij nu verblijft, is er alleen maar 'Zijn'. Om iedereen daar weer te zien - familie, vrienden en de verbindingen met elkaar - is een 'hemels' geschenk. Je ontmoet ook mensen waarmee de verbinding niet zo goed is geweest. Het is bijzonder als je elkaar daar weer ontmoet en ontdekt waarom bepaalde dingen zijn voorgevallen op de aarde. Er bestaan vele redenen waardoor je moeite kunt hebben met sommige mensen in je leven. Eén daarvan is dat je die rollen van tevoren afspreekt. In de ongeziene wereld ontdek je dus wie de ander, je zogenaamde vijand, werkelijk is. Een andere reden kan zijn dat je door de omstandigheden, zoals opvoeding, cultuur en geloofsovertuigingen, elkaars 'vijand' bent geworden. Ook dan zie je daar de ziel van de ander en word je je bewust van de verwarring waar je beiden op aarde in hebt gezeten. Dat is eigenlijk de eerste stap in de ongeziene wereld: zien wat de bedoeling was en Vergeven met een hoofdletter, zodat je uiteindelijk ook de bedoeling erachter begrijpt. Je voelt direct vergeving, omdat de liefde in de ongeziene wereld zo groot is. Doordat je zoveel liefde gaat voelen voor jezelf en je eigen fouten (die ontstaan zijn door onwetendheid), voel je automatisch ook liefde voor anderen.

De zeven inzichten

Er worden veel belangrijke thema's, zoals liefde, angst, verantwoordelijkheid, vrijheid en zelfdoding, in het boek besproken. Ook worden de zeven belangrijkste inzichten beschreven die mijn vader heeft verkregen:

1. Het leven gaat door

In de ongeziene wereld zie je hoe vaak angst je heeft afgehouden van waarheid. We proberen te weinig op aarde, want stel je voor dat het mislukt of dat iets niet waar is.

2. Angst bestaat in werkelijkheid niet

Angst wordt gevormd door het denken. Wanneer je dit niet alleen beseft, maar ook daadwerkelijk kunt beleven, zal je merken dat angst niet langer grip op je heeft. We zijn op aarde om écht te leven, niet om half te leven. Je moet diep voelen wat je op aarde komt doen en wilt neerzetten.

3. Liefde mag altijd de leidraad zijn

Wanneer angst jou niet langer beheerst, maar jij de angst beheerst, komt er ongelofelijk veel ruimte voor liefde in je leven. Het is een schouwspel van liefdevolle manifestatie en vrijheid. Liefde is namelijk zonder angst en dus vrij, vreugdevol en omvat alles en iedereen. Liefde is groots wanneer je zelfliefde kent. Liefde doet geen pijn, alleen het gebrek aan liefde doet pijn.

4. In de ongeziene wereld bestaat geen schuld

Je wordt niet beoordeeld, je krijgt geen straf. Je zal zelf naar jouw leven kijken en hierover liefde voelen. Wat je volgens jou goed deed, welk effect jouw handelen op anderen heeft gehad en hoeveel liefde je kon voelen. Op aarde kan dit heel anders lijken dan je denkt.

5. Ze zijn ons niet vergeten en proberen contact te maken

Onze dierbaren in de ongeziene wereld missen ons niet. Ze voelen wel ongelofelijk veel liefde voor ons en daardoor blijft de verbinding. Soms voel je juist na een overlijden een intense rust en zachtheid. Dat zijn zij. Het is echt mogelijk voor iedereen op aarde om hen te voelen en te horen. Liefde is een brug die boven iedere aardse vorm van communicatie staat. Hoe meer je dat activeert in jou, hoe meer je je geliefden voelt. Het is geen fantasie wat je voelt.

6. Als mens scheppen we veel meer dan waar we ons bewust van zijn

Dagelijks scheppen we als mens. Lang geleden, in het heden en in de toekomst scheppen we werelden. Werelden van overtuigingen, leefwijzen en denkbeelden. We scheppen onbewust en bewust, met angst of in liefde. Alles in jou laat zich zien in je buitenwereld. Vele keuzes zijn al door je gemaakt en dagelijks maak je nieuwe. Word je bewust van jouw scheppingskracht. Zo maken we allen een scheppingsverhaal met de kracht van verbeelding en de ervaring in het hart.

7. Er wordt intens van je gehouden

Toen mijn vader overging naar de ongeziene wereld, werd hij zich intens bewust van hoeveel er van je gehouden wordt. Al je onzekerheden en onzinnigheden vallen hierdoor van je af. Hij had nog nooit gezien hoe helend liefde kon zijn. Voel je je alleen op aarde? Dat is je denken, want je bent nooit alleen. Er zijn zoveel mensen, engelen, geliefden, goden en lichtwezens die liefde naar je sturen, ieder moment weer. Het is het licht dat je omringt. Neem de tijd om dit te gaan ervaren.



*‘Liefde is een brug die
boven iedere aardse vorm
van communicatie staat’*



Dreamtime

Zelfs mensen die weinig met spiritualiteit hebben, geven aan dat deze boodschappen met hen resoneren. Bij elke boodschap ervaren ze een bepaalde ontroering die een indicatie voor hen is dat het waarheid bevat. De inzichten geven de lezer een beter beeld over hoe de wereld functioneert. Daardoor maken ze zich veel minder druk en hebben ze meer dan ooit de intentie om meer te gaan genieten. Het boek maakt het voor velen mogelijk de verbinding met hun dierbaren in de ongeziene wereld beter te voelen en helderder te ervaren. Iedereen die naar de aarde komt, heeft het vermogen zijn Thuis nog te zien, te voelen en te ervaren. Totdat we dat op aarde ‘fantasie’ gaan noemen. Via de kracht van verbeelding is het voor iedereen mogelijk om je beelden, gevoelens en gedachten over te brengen. Met de zintuigen van de ziel kun je met hen communiceren. Via je hart en de kracht van verbeelding is alles mogelijk. Meestal wordt gezegd ‘Eerst zien en dan geloven’, maar het is juist andersom. Dat heb ik door de jaren heen zelf ervaren. Ik had niets aan die kritische stem in mij die aan alles twijfelde. Op het moment dat ik dacht ‘ik ga ervoor en zie het wel’ stapelden de bewijzen zich als vanzelf op. Ik zou de lezer willen uitdagen om eens met pen en papier te gaan zitten. Spreek de intentie vanuit je hart uit dat je graag contact wilt met een overleden dierbare en begin met

schrijven. ‘Hallo... wat wil je me vertellen?’ Vervolgens komen de woorden vanzelf. Dan lijkt het alsof je het verzint, maar stel je er gewoon eens voor open. Dit is ook hoe mediumschap werkt. Vaak genoeg dacht ik dat ik van alles verzong, maar alles wat ik vertelde klopte voor mijn cliënten. In het dagdromen ontstaat de communicatie. De Aboriginals hebben altijd al communicatie gehad met elkaar op deze wijze. Zij noemen dat dreamtime.

Ik hoop dat mensen door het boek meer Hemeltaal gaan spreken. Hemeltaal is de taal van de liefde en kan alleen gesproken worden via het hart. Het is dus van belang dat we ons hart weer openen. Er worden nu, verspreid over het hele land, groepjes opgericht waar mensen samen de boodschappen uit het boek lezen en zichzelf vervolgens verbinden met de ongeziene wereld. Ik hoop dat steeds meer mensen zich bewust gaan worden van deze ongeziene wereld, die gebaseerd is op liefde. Ik weet zeker dat we dan andere keuzes gaan maken die minder op angst en meer op liefde zijn gebaseerd. •



Over Bonnie

Bonnie Bessem (1968) is psychologe, auteur, medium en levenscounselor en combineert de psychologie en de spiritualiteit voor begeleiding, groei en bewustwording. Ruim twintig jaar staat ze in haar praktijk volwassenen en kinderen op individuele basis bij en maakt daarbij gebruik van gesprekken, visualisatietechnieken en spirituele bewustwording om een diepere genezing te bewerkstelligen. Bonnie is medeoprichter van het *LevensCollege*, een holistisch opleidingsinstituut voor bewustzijn en levenswijshouding dat een weg biedt naar levensvreugde. Meer info: www.bonniebessem.com, www.mediumschap.com, www.hetlevenscollege.com.

Hemeltaal (ISBN 9789492066268) en andere boeken van Bonnie zijn verkrijgbaar in de boekhandel of via www.uitgeverijbewust-zijn.nl.